

Lezingen

Op 16 december stond een lezing gepland. Op die woensdagavond had Wim Zondag ons alles willen vertellen over de geologie en het ontstaan van Nederland.

Mede op verzoek van Wim hebben we moeten besluiten om deze lezing niet door te laten gaan.

Dat betekent al drie maanden achter elkaar geen lezing.

Wel is er een lichtpuntje. Zowel Joke Rijnoudt (Willem van Oranje en zijn vier vrouwen) als Lia Vriend (Van Oer-IJ tot Noordzeekanaal) en Wim Zondag (Geologie en het ontstaan van Nederland) hebben toegezegd deze lezing op een later tijdstip alsnog te willen geven.

Maar laten we ook kijken naar wat we in 2020 wel gezien hebben.

In januari maakte we samen met Ton en Nan Bijman een boottocht van Nederland naar Turkije via onder andere de Donau.

En in februari zagen de mooie dia's van Piet Rosenhart met een boeiend verhaal over het dagelijkse leven in Japan.

En gelukkig kon de jaarvergadering in september wel doorgaan met na de pauze de leuke lezing van Feia van Hoek. Zij kwam ons iets vertellen over haar passie voor de Japanse kimono.

Wat nu?

Het is allemaal even slikken, maar we gaan vol goede moed weer verder. We gaan een planning maken voor het volgende jaar. Afspraken maken voor de volgende datums:

- 20 januari lezing,
- 17 februari lezing,
- 17 maart jaarvergadering,
- 21 april lezing.

We hopen dat deze avonden, misschien nog wel met mondkapje, door kunnen gaan.

Blijf gezond, dan kunnen wel elkaar volgend jaar weer op onze avonden ontmoeten.

**We hopen dat u een fijne, maar vooral heel gezonde
Sinterklaasavond en Kerst zult vieren.
We hopen elkaar in het nieuwe jaar weer te kunnen
begroeten.**

Het bestuur