

20 oktober 2021 Lezing over Natuuratlas Zaanstad en atlas Oer-IJ

door Tom Kisjes

Even voorstellen

Op woensdag 20 oktober verzorg ik de Nivon lezing in Heemskerk. Lezing is een wat zwaar woord voor een Zaankanter. Wij houden van verkleinwoorden; laten we 't een praatje noemen, en wat mij betreft nemen de bezoekers ook geregeld het woord in reactie op hetgeen ik te berde breng.

Mijn naam is Tom Kisjes. Eind 2019 ben ik ietwat vervroegd gepensioneerd. Van oorsprong ben ik onderwijzer. Na twee jaar onderwijs moest ik als dienstweigeraar m'n vervangende dienstplicht vervullen. In die tijd wilde de Gemeente Zaanstad net een proefproject Natuureducatie starten, vanuit een grote kinderboerderij. Ik kon daar samen met een collega vorm aan geven, en dus op een plezierige, opbouwende en alternatieve wijze mijn dienstplicht vervullen. Die proefperiode mondde uit in een 41-jarige carrière natuur- en milieu educatie, waarvan de laatste 26 jaar als directeur van een tussentijds opgerichte stichting, die tegenwoordig het Zaans Natuur & Milieu Centrum heet. Voor de pauze schets ik u graag mijn werkzaamheden daar.

Na de pauze gaan we plaatjes kijken. Mijn hobby is altijd al fotografie geweest. Toen ik de vliegerfotografie ontdekte, nog net voordat de drone echt opgang maakte, was ik plots in staat om de prachtige landschappen van (met name) Noord-Holland met een "birds eye view" vast te leggen. Met mijn vliegers heb ik vrijwel altijd gefotografeerd wat ik zelf interessant vond. En uiteraard streelde het mijn ijdelheid dat in de loop van de tijd allerlei partijen interesse toonden in mijn luchtbeelden, gemaakt met behulp van een ouderwetse techniek. Zo heb ik met een grote hoeveelheid vliegerfoto's een bijdrage mogen leveren aan de Oer-IJ atlas, die u wellicht kent. Graag leg ik u uit hoe dat in z'n werk gaat en toon ik u een serie luchtbeelden, die u hopelijk aanspreekt. Het is niet altijd makkelijk om direct te zien waar een luchtfoto is genomen. We zijn niet gewend om vanuit dat perspectief te kijken. Ik zou zeggen: "Komt dat zien!"

Tom Kisjes

De avonden wordt gehouden in zaal Tropica
Const. Huygensstraat 99 te Heemskerk.
Start lezing 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur.
Entree inclusief koffie of thee voor NIVON-leden € 5,--
en voor andere belangstellenden € 7,50.

Vredespaal 16 oktober 2021

Een Japanse man is ooit begonnen met een netwerk van vredespalen in de wereld.

Het doel is om mensen bewust te maken van de manier waarop we met elkaar omgaan. In de IJmond staat al een aantal palen, namelijk in Velsen-Noord, Uitgeest, Castricum en Akersloot.

Vrouwen voor Vrede plaatst een vredespaal in de buurt van de ingang van het Natuurvriendenhuis Banjaert in Wijk aan Zee.

Hanneke Leeuwerink, voorzitter beheerscommissie Banjaert en Greet Cudovan, promotor Wijk aan Zee, ontvangen de paal met plezier en houden een toespraak.

Piet Hein Eikel en zijn muziekgroep spelen vredesliedjes.

Al met al een bijzondere gebeurtenis in Wijk aan Zee, waar nog geen andere paal is.

Wil je hierbij zijn, dan ben je welkom vanaf 13.30 uur bij Banjaert, Burg. Rothestraat 53A om dit alles mee te maken.

Namens Vrouwen voor Vrede IJmond,

Leny Visser

17 oktober koffiecontactzondag in Banjaert

Een optreden van het Kantado Ensemble.

Zondag 17 oktober om 10.00 uur inloop met koffie, om 10.30 uur start het programma. Adres: Banjaert, Burg. Rothestraat 53 A, 1949 CC Wijk aan Zee

Opgeven bij Hanneke Leeuwerink, het liefst per mail: vz.banjaert@nivon.nl of telefonisch 06 44 076 760 Je kunt je opgeven tot 10 oktober. De toegang is gratis.

Overige activiteiten

17 november 2021 Lezing over de vrouwen van Willem van Oranje door Joke Rijnoudt

15 december 2021 Lezing over het ontstaan van Nederland door Wim Zondag