

Ontdekkingstocht langs de Dreef beeldengalerij in Haarlem

Nu de Museumwerkgroep is opgeheven en er een lange zomer dreigt aan te komen, willen wij iets leuks organiseren voor de leden van Nivon Beverwijk.

We willen een rondleiding verzorgen langs alle beelden die langs de Dreef in Haarlem zijn opgesteld.

Als startpunt kiezen wij restaurant Parck, dicht bij de bushaltes aan Houtplein en Tempeliersstraat.

Na een kopje koffie lopen we zuidwaarts richting Heemstede langs alle kunstwerken die daar staan opgesteld. Bij elk kunstwerk zullen we een verhaal vertellen.

Aangekomen bij La Place kunnen de minder goede lopers afbuigen naar het beroemde Hildebrandmonument. Vervolgens een afsluitend kopje koffie bij het schattige Theehuis.

De anderen steken de Dreef over om in het wilde deel van de Haarlemmerhout nog wat beelden van historisch belang te bekijken. Vervolgens via het Hildebrandmonument ook naar het Theehuis.

Het eerste stuk van de route is ca. 2 km lang en goed begaanbaar voor de rollator.

Het tweede stuk voert langs bospaden en is dus minder geschikt voor wie minder goed ter been is.

Behalve de kosten voor consumpties en openbaar vervoer is dit een gratis uitje.

Graag willen wij weten of er belangstelling voor dit uitje bestaat. Dan kunnen we in overleg een datum vaststellen.

We gaan lopen als we vier à vijf deelnemers hebben. De wandeling staat ook open voor niet-Nivonners, dus neem gerust je dochter, kleindochter, buurman of vriend mee.

Opgeave bij Annemarie (023 532 4504; zonnemarie@upcmail.nl) of bij Jan (06 5337 6107; j49dekker@upcmail.nl).

Tot ziens in de Haarlemmerhout

't Is mooi geweest...

Onze laatste activiteit vóór de zomervakantie. Op zaterdag de 18e juni beleefden we met elkaar een mooie uitje samen met onze Zaanse vrienden. We moesten vroeg uit de veren om op tijd (kwart over acht) in de Hellingmanbus te kunnen stappen. 20 deelnemers waren daar allemaal ruim op tijd aanwezig en zelfs vóór kwart over acht gingen we op pad naar de Biesbosch. Schitterend weer, zelfs een beetje te warm soms. Alles kon buiten genoten worden. Koffie op het terras van het Biesbosch-café, een mooie vaartocht door het getijdengebied waar een windje af en toe voor verkoeling zorgde. We genoten van de verhalen en informatie van de schipper die ons steeds meer liet zien. Even wachten bij het wisselpunt (De Steenen Keet) om terugwandelaars langs de griendenroute uit, en de heenwandelaars weer in te laten stappen en terug naar het centrum te gaan.

Voor de liefhebbers was er een bezoek aan het Dordtse onderwijsmuseum, waar wij heel veel herkenbaars zagen bij de tentoonstelling over het onderwijs in de loop der jaren. En waar al die mooie schoolplaten te bewonderen waren. Een aantal ging liever rechtstreeks naar Dordrecht om de stad en andere musea te bekijken. Ik ben benieuwd of daar ook nog iets over geschreven wordt.

Na een mooie tocht langs smalle weggetjes, perfect gestuurd door onze chauffeur, tot slot een heerlijk diner in Haarzuilens, waar onze Wijna veel herinneringen aan heeft en de organisatie namens de deelnemers werd bedacht met een cadeaubon voor bloemen. Een lief gebaar, dat door ons zeer gewaardeerd werd.

Zo'n dagje-uit is wel een heel geregeld, vooral door al die keren uitstel door corona, maar we doen het graag om met elkaar zo'n fijne dag te kunnen beleven. We hopen toch op een volgende keer.

Door al die belevenissen moe en voldaan kwamen we weer thuis. We hebben lekker geslapen en daardoor helemaal niets van de fikse onweersbuien in de nacht gehoord.

Wat hadden we een mazzel met deze prachtige zonnige dag.

KOM NA DIT ALLES GOED DOOR EEN MOOIE ZOMER HEEN EN DAARNA WEER TOT ZIENS IN HET NIEUWE NIVONSEIZOEN.

Erna